

NIEUWSBRIEF

ALIES KOETSIER

april - 2025



Onrecht. Het was weer een thema in mijn hoofd en hart, de afgelopen weken. Soms maakt het me moedeloos als ik al het lijden – in het Midden-Oosten, Syrië, de situatie tussen Israël en de Palestijnen, in Congo, in Sudan, Afghanistan, China, Noord-Korea... – zie. En er is nog zo veel meer om voor te vechten. Ik voel me geroepen om op te staan tegen onrecht, maar waar begin ik met opstaan? En voor wie? Als ik opkom voor de ene groep, doe ik de andere dan tekort?

Wat zakken we weg als land; af en toe krijg ik er buikpijn van. Oorlogsvluchtelingen uit Syrië die harteloos en kil op het vliegtuig teruggezet worden, terwijl Syrië als we speak weer kapotgeschoten wordt door terroristen en de oorlog heviger is dan ooit. Waar halen we het lef vandaan? Als we beamen dat leven kostbaar en waardevol is omdat God het is Die het leven maakt én geeft, maar we sturen mensen terug naar het vuur; wat zijn onze woorden dan waard?

En nee, ik ben geen minister van Asiel en Migratie. U en jij ook niet. We staan niet op Fabers plek. Maar wat is mijn rol? In hoeverre ben ik verantwoordelijk? Wat kan ik doen, vandaag?

Terwijl ik hierover nadacht en ermee bezig was, las ik 'toevallig' Jesaja 56; een hoofdstuk dat me nooit iets heeft gezegd. God spreekt daar door Jesaja over omgaan met onrecht en het komt neer op: wees rechtvaardig, handhaaf het recht. En daarbij staat: Gelukkig de mens die hieraan vasthoudt. Verderop in het hoofdstuk lees ik beloften over vreemdelingen die zich aan God zullen verbinden en dat Gods huis een huis van gebed zal zijn voor alle volken.

Wat een bemoediging en wat een mooie beloftes. Ik mag rechtvaardig handelen, het recht handhaven, met daarbij de beloften dat vreemdelingen zich aan God zullen verbinden. Dat laatste is eigenlijk niet heel verrassend: ik zie het – God dank! – in mijn werk wekelijks gebeuren. Ik ben er getuige van dat moslims Jezus vinden.



Maar toch, dat handhaven van het recht: hóe dan, als ik niet bij de knoppen zit? Ik besloot het maar van me af te schrijven, zoals ik eigenlijk zo vaak doe, ook nu. Gewoon schrijven, over wat er gebeurt. Wat er mis mee is en dat het écht anders moet. Delen met de mensen om mij heen. Niet omdat mijn woorden er zo toe doen. Nee, het zijn Gods woorden. Hij haat onrecht. Hij riep mij om dit door te geven en dát is wat ik doe. Mijn woorden gaan vervolgens biddend op reis. Via de socials, mijn nieuwsbrief, mijn website. En ik bid: God, wilt U het brengen waar het gelezen moet worden?

Soms twijfel ik en kan ik me even van mijn stuk laten brengen door een stem in mij die zegt: Jij weer, met je mooie praatjes, wereldverbeteraar! Maar ik weet ook wie daarachter zit en wie die twijfel aanjaagt en dat hij, de Satan, niet degene is door wie ik mij moet laten leiden.

Laatst deelde ik een blog over minister Faber, die vindt dat Syriërs wel terug kunnen om Suikerfeest te vieren. Je leest die hier. Ik worstelde met mezelf en ervoer weer eens de nodige struggles om Gods woorden te delen. Toch deed het ik, want het laatste wat ik wil, is dat Satan de strijd in mij wint.

De volgende dag hoorde ik de volgende tekst hardop voorlezen: Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem, ze laat zich horen bij de poorten, te midden van alle rumoer (Spreuken 1:20). Een knipoog van God: het was goed zo. Ik hilde en lachte tegelijk.

Even voorstellen...

Ik ben Marianne Koetsier, eenentwintig jaar en geboren en getogen in Elspeet.

In het dagelijks leven werk ik als pedagogisch medewerker in de kinderopvang, voornamelijk op de groep met kinderen van 0-4 jaar.

Daarnaast heb ik de taak als secretaresse binnen de achterban-commissie van Alies op me genomen. Iets heel anders, maar ik ben dankbaar dat ik me, samen met Alies en de andere ABC-leden, achter de schermen mag inzetten voor het vluchtelingenwerk.



Bid



Bid voor vluchtelingen!

Geef



**NL85 INGB 0006 9900 56
o.v.v. St. Gave-Alies
Koetsier-Van Ark**

Doe



Help mee! Neem contact met ons op om te zien hoe jij kunt helpen

GEBEDSPUNTEN

- Wilt u bidden voor open harten en de juiste woorden voor Alies tijdens de presentatie die zij hoopt te houden in mei voor jongeren van de HHK in Oosterwolde?
- Wilt u bidden voor wijsheid in de omgang met een Syrisch gezin in Elspeet waar Alies contact mee heeft? En ook dat de Elspeters als dorpsgemeenschap zullen nadenken wat zij kunnen betekenen voor deze mensen.
- Danken dat God wilt spreken door Zijn Woord en hiermee ons wilt bemoedigen.
- Danken voor de mooie ABC-avond.

VANUIT HET ACHTERBANCOMITÉ

In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat de vacatures in het achterbancomité zijn vervuld. Toen stelde Theodoor zich voor. Aan het eind van deze nieuwsbrief vertelt Marianne Koetsier iets over zichzelf en haar rol in het comité.

We kijken dankbaar terug op de achterbanavond die we 7 februari in 'De Verbinding' in Nunspeet hebben gehouden. Alies en Lambert lieten aan de hand van een rollenspel zien op wat voor eigenaardige manieren vluchtelingen kunnen worden bevraagd om te testen of ze daadwerkelijk tot geloof in Christus zijn gekomen. Het onderstreepte maar weer eens het belang van Alies' werk.

Het eerlijke verhaal van Cali Kadionda, die vertelde hoe het is om als vluchteling in een vreemd land als Nederland te komen, was heel sprekend. Hij deelde dat aanvankelijk werkelijk alles ontheemd voor hem voelde en dat God voor hem het enige was wat overbleef. Zijn oproep aan ons was dan ook: Maak vluchtelingen deel van je alledaagse leven. Nodig ze bij je thuis uit, zodat ze merken dat ze welkom zijn.

We waren als achterbancomité overweldigd door de opkomst – betrokkenen uit zowel Elspeet als Nunspeet, afkomstig uit meerdere kerken, werden samen één in Gods Naam. Wat is het goed om met elkaar te delen hoe God in het leven van vluchtelingen werkt. Dank voor jullie betrokkenheid, die we op zo'n avond zo duidelijk ervaren.

Het jaar 2025 is inmiddels alweer een tijdje begonnen. Ook in dit jaar mag Alies haar werk blijven doen en ze kan het niet alleen; uw gebed en meeleven zijn essentieel. Juist ook in deze tijden, waarin er steeds meer berichten van oorlog, spanningen en geweld in de wereld op ons afkomen. Draagt u Alies en haar gezin op in uw gebeden?

Hartelijke groeten,
Het achterbancomité van Alies

Colofon

Alies zorgt ervoor dat afgewezen christenasielzoekers de juiste juridische ondersteuning ontvangen tijdens hun asielprocedure, zodat hun kansen op een rechtmatig verblijf in Nederland vergroot worden. Alies werkt op kantoor bij Stichting Gave en is voor haar salaris afhankelijk van een eigen achterban, die haar financieel steunt. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte, zodat u met haar en haar gezin kunt meeleven en in gebed om hen heen kunt staan. Heeft u deze nieuwsbrief van iemand gekregen en wilt u hem in het vervolg ook ontvangen, of wilt u een wijziging doorgeven?

Mail ons dan:

info@aliesvoordevluchteling.nl

Achterbancomité:

Theodoor Hogendoorn - (voorzitter)
Marianne Koetsier (secretaresse)
Christine Schouten (penningmeester)
Hèrald van Ark (lid)
Rita Oudendorp (lid)
Jacoline Visser (lid)

Contact achterbancomité:

info@aliesvoordevluchteling.nl

Contact Alies Koetsier

alieskoetsier@gave.nl



Rekeningnummer

NL85 INGB 0006 9900 56

t.n.v. Stichting Gave tbv- Alies Koetsier

www.aliesvoordevluchteling.nl

